

MARTS-MAJ 2024

Nyt for hele sognet

TEMA:

NYT SPIRER FREM

Nyt spirer frem / side 2

Spirende liv på kirkegården / side 4

Fra Limfjorden til Kongeåen / side 5



Nyt spirer frem

Af Mia Christina Broe Jakobsen

Så er foråret så småt på vej, og vi har ventet på det med forventning. Måske skyldes det årets meget kolde og våde vinter. Måske skyldes det al den usikkerhed, som verden er præget af for tiden.

Men vi kan længes helt ind i knoglerne efter en forårsmorgens fuglesang, de første større, de mange forårsblomster som trofast spirer frem. Naturen er altid i forandring, og alligevel er den nogenlunde den samme år efter år. Der er en trofasthed i de første narcisser, der pibler op af jorden. En trofasthed og et håb, som vi kan læne vores vintertrætte hjerter ind i. Hvert eneste forår ser vi gennem naturens grønne forvandling, at vinteren ikke varer evigt, selvom det kunne være svært at forestille sig midt i januars skiftende snestorme og styrtregn. Sådan er håb. Det kan spire frem, hvor jorden umiddelbart virker ufrugtbar, og kun vores erfaringer med tidligere forår fortæller os, at det kan lade sig gøre. De lyse fine forårsspirer trodser nattefrosken. Sådan kan håb også være i vores liv i øvrigt.

Et håb, som vi i kirken altid taler om hvert forår, er påskehåbet. Det er det håb, at dødens nattefrost ikke er evig. Men at Guds kærlighed overvandt og overvinder døden, selvom vi kan have svært ved at tro det. Foråret gør os opmærksomme på, at måske er genopstandelse ikke naturstridigt, men derimod en Gudskab naturkraft, som vi bare ikke rigtigt forstår med vores fornuft eller med vores erfaring. Der er en mystisk forvandling fra død til liv, som vi godt nok kan iagttage i frø og løg, der spirer, men kan vi virkeligt forstå den?

I år spirer der også noget andet nyt frem her i Skanderup kirke. Det er vores samarbejde med vores nye præst Peter Albek Noer. Vi vil gerne byde Peter og hans kone Bettina hjerteligt velkomne her hos os. Der spirer sikkert en masse nyt frem i præstegårdshaven, for de er nemlig havemennesker. Men der vil helt sikkert også spire nye ideer og tiltag frem i kirkens arbejde. Samtidig vil vi alle også bestræbe os på at pleje overvintrende løg, stauder og frø. Så rigtig meget vil være, som det plejer at være, og samtidigt spirer nyt frem. Akkurat som i forårets mange skud i haver og skove.

Glædeligt forår og glædelig påske.



**Vejviser for
Skanderup sogn**

Sognepræst

Peter Albek Noer
Kirkebyen 5
29110002
Mail: pno@km.dk
Træffes efter aftale
Mandag er fridag

Kirkekontoret

Anni Pind Nielsen
Kirkebyen 3
30466002
Mail: skanderup.sognkolding@km.dk
Træffetid tirsdag kl. 12.30-16.00 og
torsdag kl. 9.00-11.30

Kirkegårdskontoret og Menighedsplejen

Gerda Nebel-Hansen
Kirkebyen 3
61227558/40968386
Mail: skg@os.dk

Kirkehuset

Kontakt: 40968386

Kirketjener og graver

Finn Nebel-Hansen
61227558 / 27247558

Kirke- og kulturmedarbejder

Mia Christina Broe Jakobsen
40240009
Mail: mia@skanderupsogn.dk

Kirkevæge

Birgitte Friis Kragh
Hjarupvej 20
30600997
Mail: bk@skanderupsogn.dk

Menighedsrådsformand

Flemming Høyer Hansen
Østergade 4b
51613718
Mail: fhh@skanderupsogn.dk

Kirkens hjemmeside

www.skanderupsogn.dk
Find os også på Facebook og Instagram
som Skanderup kirke



Påskemåltid

Skærtorsdag d. 28. marts kl. 17.30 mødes vi i Kirkehuset til et fælles påskemåltid. Her nyder vi måltidsfællesskabet og indleder påskedagene sammen. Efter spisningen går vi over i kirken til en stemningsfuld aftengudstjeneste kl. 19.00. Måltidet koster 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn. Tilmelding til Gerda senest søndagen før på 40968386 eller skg@os.dk.

Anden påskedag

I år vil vi afslutte påsken på festlig vis med et brag af en rytmisk gudstjeneste **Anden påskedag mandag d. 1. april kl. 10.30**. Og selvom det er 1. april, så er det ikke løgn, at der er gratis rundstykker og kaffe inden gudstjenesten i kirkehuset fra kl. 9.30. Der behøves ingen tilmelding.



Verdens igenføde
glæden igenføder;
skønt fornyet skabningen
den Opstandne møder.
Øst og vest og syd og nord,
ild og vand og luft og jord
synger påskesalmer.

Ser du op til hvælvingen,
skyerne sig klarer,
lytter du til bølgerne,
blidelig de svarer;
mellem begge morgenglad
fryder sig med forårskvad
hele fuglekoret.

Ser du, hvor i skovene
alle træer skyder!
Mærker du, hvor engene
sig i våren fryder!
Nu det visne vorder grønt,
hvad der falmed, atter skønt,
det gør påskemorgen.

*Af Adam af St. Victor 12. årh.
(gendigtet af N.F.S. Grundtvig, 1845)
Salme 235 i Den danske Salmebog vers 1-3*



Spirende liv på kirkegården

Når vinteren rinder i grøft og i grav, begynder vi så småt at tænke "Velkommen lærkelil", for i marts er der på en solskinsdag al grund til at lytte til lærkens sang, og alle de andre små fugle giver deres besyv med. Forårsblomsterne er bestilt, for grandækningen trænger til at blive skiftet ud. Ikke nødvendigvis fordi det er grimt, men fordi vi trænger til at se, at nu er det forår.

De planter, blomster, træer og buske, der har set døde ud gennem vinteren, får atter liv og, vi følger med i, om påskeliljerne når at springe ud til påske. Det skaber en glæde, der giver ny energi til alt det arbejde, der følger med.

Det handler også om vejret. Vores arbejde er meget afhængig af, hvad der kan lade sig gøre. Vinteren har været meget våd, og vandet i søerne har stået højt, men hækkene kan fint klippes, selv om jorden er vandmættet, så der er nok at tage fat på, når der kommer en tørvejrsgang.

I marts er der kirkegårdskonference på Nyborg Strand. Der mødes vi med kirkegårdsfolk fra hele landet og bliver opdateret om det sidste nye på kirkegårdsområdet. Det handler igen i år om klima og biodiversitet. "Den levende kirkegård", hvor der skal gøres plads til mere biodiversitet, bedre klimatilpasning, vildere landskabelige udtryk og mere bæredygtig drift. Der er nok at tage fat på, men heldigvis er vi i gang. Mere græs ved søen får lov at vokse langt, så frøer, tudser, insekter og planter kan være i fred for græsslåmaskinen. Flere tomme gravsteder plantes til med blomster og stauder, og enkelte demogravsteder er på ønskelisten til foråret. "Demogravsteder" er vores forslag til, hvordan et gravsted kan plantes til, så der er ingen eller kun lidt grus, og planterne er valgt, så der er nektar til insekterne.

Den 7. maj kl. 19.00 viser vi rundt på kirkegården og fortæller om traditioner og nye tiltag.

Nu glæder vi os til forårssol og påskefest.





Fra Limfjorden til Kongeåen

Af Peter Albek Noer

Bettina og jeg glæder os meget over at være det nye præstepar i Skanderup!

Det går mod forår – og noget vil snart spire. Vi er spændte på, hvad der vil spire frem i vores nye have. Vi er begge vokset op på landet og glæder os, når noget spirer, vokser op og bærer frugt. Bettina har særlige grønne fingre og elsker vintergækken, for den er den første forårsbebuder.

En nyere salme drager en parallel mellem vintergækken og Guds nåde: "Guds nåde er en vintergæk, den er din fostergave." Guds nåde er den første forårsbebuder for det rige åndelige liv. Når nåde går forud for ret – og når omsorgsfuld kærlighed er det bærende i relationerne, så spirer livsglæden.

Vi håber, at vi kan være med til at skabe rum for, at nyt kan spire frem af Guds nåde her i Skanderup sogn og bære frugt til glæde, - og supplere alt det gode som allerede sker her.

Lad mig derfor også her i kirkebladet fortælle lidt mere om os, så I ved lidt om, hvad vi er for nogen størrelser – og hvad I kan bruge os til.

I foråret 1996, mens jeg gik på pastoralseminariet, søgte jeg mit første embede. Bettina og jeg ville gerne, at det blev syd for Limfjorden, samt nord for Kongeåen. Allerede 4. maj lød frihedsbudskabet: Embedet i Frøslev midt på Mors skulle danne rammen for vores dengang lille familie. Det var et perfekt sted med 300 m. til skolen.

Vi har haft mere end 27 rige år med stort engagement i pastorat, provsti og stift. Det har været meget svært at give slip. Derfor skulle der også et rigtigt godt embede til, for at vi ville være villige til at rive teltpælene op på Mors med et så veludbygget netværk og gode venner, bl.a. i Limfjord Y's Mens Club.



Nu er vore 4 børn, hvor den yngste allerede er blevet efter-skolelærer, bosat i Østjylland og København. Derfor er geografien og infrastrukturen i Skanderup lidt nord for Kongeåen nu perfekt for os. Desuden blev vi straks bjergtaget af menighedsrådets medlemmer, der meget omsorgsfuldt tog imod os, samt udstrålede visionær ledelse af sognet med et rigt kirkeliv, hvilket vi glæder

os rigtig meget til at blive en del af.

Vores baggrund for at blive præstepar går via fælles højskole- og volontørtid.

Forud havde Bettina arbejdet i England. Jeg havde aftjent min værnepligt med indkaldelse til Haderslev, der gik videre over Herning, Gentofte og Hillerød, hvorefter jeg blev officer af reserven, hvilket jeg stadig er aktiv som. Netop denne baggrund som underviser og leder kombineret med volontørtiden, hvor Bettina sang i kvartetten IM-puls, og jeg havde mange samtaler om liv og tro, bl.a. på Kloster Mærken i Løgumkloster, blev bestemmende for valget af teologistudiet.

Senere har jeg taget tillægsuddannelse som Psykotraumatolog, samt en Master i mental robusthed, traume- og sorgbearbejdning på Teologi på Københavns Universitet. Desuden har jeg indgået i Forsvarets Organisation for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK), hvor jeg, udover selv at undervise, har fået uddannelse som stresscoach og konfliktmægler.

Jeg vil således gerne ind i de nære samtalerrelationer og være en hjælp for den enkelte, hvilket også er gældende for Bettina i hendes virke som sygeplejerske siden 1991. Sammen har vi kørt kursusforløb under overskriften: "Når vi rammes på livet."

Vi glæder os over, allerede efter få uger, at føle os godt hjemme som præstepar i Skanderup.

EGNE ARRANGEMENTER

Asylkoret

Asylkoret fra Kærshovedgård og deres dirigent Anna Lisbeth Sonne kommer på besøg i Kirkehuset tirsdag d. 9. april kl. 19.00. Aftenen vil byde på fortælling og fællessang. Grundet asylansøgernes helt særlige situation er det altid usikkert, hvor mange sangere der har mulighed for at være med. Men under alle omstændigheder kommer Anna Lisbeth Sonne og fortæller om det spændende og skiftende arbejde med asylkoret.

Konfirmation

I år fejrer vi konfirmation d. 4. og 5. maj. Det bliver festligt! Konfirmandernes navne kan ses på kirkens hjemmeside. Har man en hilsen til en konfirmand, skal den være forsynet med tydeligt fulde navn og kan afleveres i våbenhuset på dagen.

Familiegudstjeneste med påskeæggejagt

Palmesøndag d. 24. marts holder vi en festlig familiegudstjeneste kl. 10.30, hvor Snapper kommer forbi. Efterfølgende har vi æggejagt, hvor vi vil finde frem til de lækre chokoladepåskeæg, som Snapper har gemt i Kirkelunden.

Påskemåltid

Skærtorsdag d. 28. marts kl. 17.30 mødes vi i Kirkehuset til et fælles påskemåltid. Her nyder vi måltidsfællesskabet og indleder påskedagene sammen. Efter spisningen går vi over i kirken til en stemningsfuld aftengudstjeneste kl. 19.00. Måltidet koster 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn. Tilmelding til Gerda senest søndagen før på 40968386 eller skg@os.dk.

Anden påskedag

I år vil vi afslutte påsken på festlig vis med et brag af en rytmisk gudstjeneste Anden påskedag mandag d. 1. april kl. 10.30. Og selvom det er 1. april, så er det ikke løgn, at der er gratis rundstykker og kaffe inden gudstjenesten i kirkehuset fra kl. 9.30. Der behøves ingen tilmelding.

Rytmisk og varme hveder

Selvom Store Bededag ikke længere er en fridag, vil vi stadig mødes og mindes bededagen ved en rytmisk gudstjeneste torsdag d. 25. april kl. 19.00. Efterfølgende vil vi nyde de traditionelle varme hveder sammen i kirkehuset.

Kravlekirke

Kravlekirke er et tilbud til børn i alderen 9. mdr. til 3 år. Vi indtager kirkens gulv med rytmer, bevægelser, sanselige oplevelser og fagter. I denne periode er der kravlekirke tirsdag d. 19. marts, 16. april og 21. maj kl. 9.30. Man kan tilmelde sig en enkelt gang eller samlet til Mia Broe på 40240009 eller mia@skanderupsogn.dk eller på skanderupsogn.dk.

Kirkecafé

Kirkecafé arrangerer hver måned en formiddag i Kirkehuset kl. 9.30-11.00. Den første halve time er der kaffe og brød til 20 kr. Derefter er der foredrag eller fortælling efterfulgt af en kort andagt.

- Tirsdag d. 5. marts: Besøg af vores nye præst, Peter Noer.
- Tirsdag d. 2. april: "Naturoplevelser i Nordnorge" V. Aase Nygaard Knudsen, Holstebro
- Tirsdag d. 7. maj: Michael Vestergaard er medarbejder på rehabiliteringshjemmet "Kildegården". Han vil fortælle om sit tidligere liv som skizofren og misbruger, og hvordan mødet med Gud forandrede alt.

Mandefrokost

Velkommen til alle mænd i Skanderup Sogn til en hyggelig formiddag i selskab med andre mænd fra lokalområdet. Vi starter med et foredrag eller lignende efterfulgt af frokost til 50 kr. Tilmelding til Gerda tlf.: 40968386 senest søndagen før. Husk at man kan bruge kirkebilen til dette arrangement.

- Tirsdag 9. april kl. 11.00: Skanderup kirkes nye præst, Peter Albek Noer, fortæller om sit liv og virke

Frokost for enlige

Frokost for enlige mødes hver gang kl. 11.00 til et kort foredrag eller lignende. Alle enlige er velkomne, også de, der bor alene, fordi deres ægtefælle har fået demens og er på plejehjem. Efter dagens program spiser vi en dejlig frokost sammen, som koster 50 kr. Tilmelding til Gerda tlf.: 40968386 senest søndagen før. Husk at man kan bruge kirkebilen til dette arrangement.

- Tirsdag 12. marts: Tips og tricks til indretning med grønne planter ved Elin Falch Rasmussen
- Tirsdag 14. maj: Nem og sund mad i små portioner ved Heidi Neumann, Diætist

Sorggruppe

Tab er altid så slemt, som det opleves. Derfor vil vi give dig mulighed for at være i et fællesskab, hvor det at have mistet er i centrum, og noget man er fælles om. Kontakt Gerda og hør mere på 40968386 eller skg@os.dk.

Safarigudstjeneste

Torsdag d. 23. maj kl. 17.00 er der safarigudstjeneste med de yngste. Vi sidder ikke stille. Sammen skal vi på safari og se på dyr. Vi skal også synge og bevæge os sammen. Det bliver helt sikkert spændende! Velkommen til en kort gudstjeneste for børn efterfulgt af velsmagende og billig aftensmad: 25,- for voksne, 15,- for børn. Alle er velkomne, men målgruppen er børn i alderen 2-10 år og deres familier. Der er ingen tilmelding.

Kirkebilen

Kirkebil kan bestilles til såvel gudstjenester som andre arrangementer. Det gælder f.eks. kirkekoncerter og foredrag i Kirkehuset. Kirkecafé er også omfattet af tilbuddet. Tilmelding senest dagen før på tlf. 7550 2700. Pris 5 kr. hver vej, som betales til taxaen. Oplys til kirkebilen ved bestillingen, hvis du er kørestolsbruger.

Babysalmesang

Babysalmesang er et tilbud for dig og dit barn. Det er kl. 10.00 onsdage i kirken. En dejlig stund med nærvær, sanser, salmer og sanglege. Vi mødes i alt 8 onsdage i løbet af foråret. Hver gang er der god tid til efterfølgende kaffe, leg på gulvet og snak. Derudover kan man også komme til Babysalmesang på plejehjemmet Kongsbjergvej den første torsdag i måneden. Læs mere og tilmeld dig på Skanderupsogn.dk.

Strikkeklub

Hver den tredje tirsdag i måneden mødes vi i Kirkehuset kl. 14.00 – 16.00 og strikker dåbsklude. Du er også velkommen til at tage dit eget strikkesæt med. Vi mødes d. 19. marts, 16. april og 21. maj. Vel mødt til hyggelig snak, mens der strikkes.

Rytmask og frokost

Søndag d. 26. maj kl. 10.30 er der rytmisk gudstjeneste. Kom og syng med og mærk rytmen til en festlig gudstjeneste. Efter gudstjenesten er der frokost i kirkehuset, og til kaffen efterfølgende skal vi høre noget om mission. Her er ingen tilmelding, og det er ganske gratis, så kom frimodigt og tag din nabo med.

Vil du give en hånd med?

Vi har altid plads til flere, der ønsker at give en hånd med som frivillig i arbejdet ved Skanderup kirke. I øjeblikket kunne vi især bruge flere hænder til betjening af PowerPoint under gudstjenesten og læsere til gudstjenesten. Har du tid og lyst til at hjælpe med noget af dette, eller har du andre ideer til en frivillig tjeneste, er du meget velkommen til at kontakte Mia på 40240009 eller mia@skanderupsogn.dk

OPSLAGSTAVLE FOR HELE SOGNET

FDF

Møde hver onsdag på Kobbelvænget 6 i Lunderskov for Puslinge, Tumlinge, Pilte, Væbnere og Seniorvæbnere kl. 17.30 - 19.00. Kontakt Bjarne Aasøe: 30 23 64 05 eller lunderskov@fdf.dk

Menighedshuset

Indre Mission i Lunderskov, Kobbelvænget 5

Vi byder alle velkommen til møder og arrangementer i et fællesskab med værdier og livsholdninger, som vi ønsker at dele med andre. Vi er et fællesskab under folkekirken, der rummer alle aldersgrupper.

Vi mødes typisk onsdag aften kl. 19.00 og nogle gange fredag til fællesspisning m.m. i Menighedshuset. Alle er velkomne, og der er kun tilmelding, når der er spisning. Programmet kan ses på vores hjemmeside: lunderskovim.dk

Kontakt: Gerda Nebel-Hansen tlf: 4096 8386 eller mail: nebelhansen@gmail.com

Juniorklubben:

mandage kl. 19.00-20.15

(kontakt Maria Christensen: 23 62 97 00)

Teenklubben:

mandage kl. 19.00-21.00

(kontakt Mikael Præstholm: 51 61 37 25)

IMU (Indre Missions Ungdom):

onsdage kl. 19.00-21.00

(kontakt Jakob Gottenborg Hansen: 23 98 89 24)

Aktivitetshuset

Storegade 3, Lunderskov

Tirsdag 5. marts kl. 13.30:

Modeopvisning ved Susanna B, Kaffe og kage, 25 kr.

Onsdag 13. marts kl. 13.30:

Foredrag om politikeren og journalisten Peter Sabroe ved Erik Voss, Kaffe og kage, 50 kr.

Onsdag 24. april kl. 12.00:

"Spis sammen Danmark" Fælles tarteletdag, underholdning ved Flemming Båd, inkl. spisning, en vand samt kaffe og småkager, 200 kr.

Torsdag 16. maj kl. 12.00:

Kør selv udflugt med guidet rundvisning og kaffe ved Sillerup mølle, 150 kr.

Har du arrangementer til opslagstavlen, så skriv til mia@skanderupsogn.dk.

Næste kirkeblad, der dækker sommermånederne fra marts måned, har deadline d. 24. april. Det er gratis at få en notits i. Dog skal arrangementerne helst være non-kommercielle og fællesskabsstyrkende.

Gudstjenester

Marts

Søndag 3. marts	9.00		Helle Torp
Søndag 10. marts	10.30		Peter Albek Noer
Søndag 17. marts	10.30		Peter Albek Noer
Søndag 24. marts	10.30	Palmesøndag Familiegudstjeneste	Peter Albek Noer
Torsdag 28. marts	19.00	Skærtorsdag	Peter Albek Noer
Fredag 29. marts	9.00	Langfredag	Helle Torp
Søndag 31. marts.	10.30	Påskedag	Peter Albek Noer

April

Mandag 1. april	10.30	2. påskedag Rytmask gudstjeneste	Peter Albek Noer
Søndag 7. april	10.30		Peter Albek Noer
Søndag 14. april	9.00		Helle Torp
Søndag 21. april	9.00		Helle Torp
Torsdag 25. april	19.00	Bededagsreminder Rytmask gudstjeneste	Peter Albek Noer
Søndag 28. april	10.30		Peter Albek Noer

Maj

Lørdag 4. maj	10.30	Konfirmation	Peter Albek Noer
Søndag 5. maj	10.30	Konfirmation	Peter Albek Noer
Torsdag 9. maj	9.00	Kristi himmelfart	Helle Torp
Søndag 12. maj	9.00		Helle Torp
Søndag 19. maj	10.30	Pinsedag	Peter Albek Noer
Mandag 20. maj	10.30	2. pinsedag	Peter Albek Noer
Torsdag 23. maj	17.00	Safarigudstjeneste	Peter Albek Noer
Søndag 26. maj	10.30	Rytmask gudstjeneste	Peter Albek Noer

Andet til kalenderen

Marts

5. marts kl. 9.30:	Kirkecafé
6. marts kl. 10.00:	Babysalmesang
12. marts kl. 11.00:	Frokost for enlige
13. marts kl. 10.00:	Babysalmesang
15. – 17. marts:	Konfirmandlejr
19. marts kl. 9.30:	Kravlekirke
19. marts kl. 14.00:	Strikkeklub
24. marts kl. 12.00:	Påskeæggeløb med Snapper efter familiegudstjenesten
28. marts kl. 17.30:	Påskemåltid

April

2. april kl. 9.30:	Kirkecafé
9. april kl. 11.00:	Mandefrokost
9. april kl. 19.00:	Asylkoret
16. april kl. 9.30:	Kravlekirke
16. april kl. 14.00:	Strikkeklub

Maj

7. maj kl. 9.30:	Kirkecafé
7. maj kl. 19.00:	Kirkegårdsvandring
14. maj kl. 11.00:	Frokost for enlige
21. maj kl. 9.30:	Kravlekirke
21. maj kl. 14.00:	Strikkeklub