

JUNI-AUGUST 2023

Nyt for hele sognet

TEMA: **LIVSGLÆDE**

Glædens værdi / side 2

Hvad gør dig glad? / side 3

Det svære valg / side 4

Sommerglæder på kirkegården / side 5

Glædens værdi

Af Mia Christina Broe Jakobsen

Velkommen til sommernummeret af vores kirkeblad for Skanderup kirke: Nyt for hele sognet. Temaet denne gang er livsglæde.

Sommeren står for døren, og hvis man bruger tid i naturen eller bare i sin have i den gryende sommer, kan man hurtigt blive smittet af den livslyst og overdådige livsglæde, som alle insekter, fugle og planter synes at have. Selv døgnfluer kaster sig ud i sommeren, som skulle de leve evigt.

De gør de som bekendt ikke, men alt i naturen synes at sige til os: Nyd det! Kig op, kig ud! Vær til stede lige nu, hvor du lever lige her i den frodige og lyse sommer. Og vi lytter, og vi prøver at lade os inspirere til at blive mere ubekymrede, men menneskelivet kommer med en del flere bekymringer og kompleksiteter, end et dueliv eller livet for en brummende humlebi.

I år starter vi sommeren med at invitere til Festival for livsglæde d. 3. – 4. juni i Kirkelunden. Her vil vi nyde sommeren sammen og alt det, som gør os glade, og det som også gør naturen glad ved at være bæredygtigt. Men når vi som kirke inviterer til denne festival, så tænker vi ikke bare på den hurtige glæde. Den, som måske også kan købes i Bilka.

Vi vil også gerne inspirere til en dybere glæde, for i kirken møder vi mennesker i alle situationer. Og nogle gange er det tid til at være dansende glad, andre gange er det tid til at sørge. Men selv i sorgen kan der dukke smukke minder op, som glæder hjertet. Overfladisk glæde er ikke altid så let at fastholde. Vi kan ikke smile under alle forhold. Men det er heller ikke vigtigt. Det er måske endda vigtigt ikke at forsøge at lade et smil dække over, hvordan vi virkelig har det.

Men den dybe glæde kan ligge som en underjordisk kilde under både lette og svære dage, og vi må som træerne strække vores rødder dybt i jorden og hente den livgivende glæde op til alle slags dage.

Festivalprogrammet kan findes på vores hjemmeside, skanderupsogn.dk, på facebook og instagram og på plakater rundt omkring i byen.

Vi glæder os til at glædes over sommeren sammen med jer!



Vejviser for
Skanderup sogn

Sognepræst

Martin Karkov Kobbersmed
Kirkebyen 5
75585002/29110002
Mail: makk@km.dk
Træffes efter aftale
Mandag er fridag

Kirkekontoret

Anni Pind Nielsen
Kirkebyen 3
30466002
Mail: skanderup.sognkolding@km.dk
Træffetid tirsdag kl. 12.30-16.00 og
torsdag kl. 9.00-11.30

Kirkegårdskontoret og Menighedsplejen

Gerda Nebel-Hansen
Kirkebyen 3
61227558/40968386
Mail: skg@os.dk

Kirkehuset

Kontakt: 40968386

Kirketjener og graver

Finn Nebel- Hansen

Kirke- og kulturmedarbejder

Mia Christina Broe Jakobsen
40240009
Mail: mia@skanderupsogn.dk

Organist

Tove Bay Østermark
61861042
Mail: tbo@skanderupsogn.dk

Kirkevæрге

Birgitte Friis Kragh
Hjarupvej 20
30600997
Mail: bk@skanderupsogn.dk

Menighedsrådsformand

Flemming Høyer Hansen
Østergade 4b
51613718
Mail: fhh@skanderupsogn.dk

Kirkens hjemmeside

www.skanderupsogn.dk
Find os også på Facebook og Instagram
som Skanderup kirke



Hvad er livsglæde for dig?



God dag til forældre-orlovs-vikaren

Vi vil gerne byde hjerteligt velkommen til Martin Karkov Kobbersmeds forældreorlovs-vikar Marie Munk Hyldgaard. Hun vil vikariere i perioden 12. juni – 23. juli 2023.

Sidste del af orlovsperioden, d. 24. juli - d. 6. august 2023, vil forhenværende sognepræst ved Skanderup kirke, Holger Haldrup, vikariere. Også hjerteligt velkommen og velkommen tilbage til ham.

3. klasserne fra Kongsbjergskolen:

De ting, der gør 3. klasses eleverne fra Kongsbjergskolen allermest glade, er: familie og venner, fodbold, at være kreative, gymnastik, at have det sjovt, at have et godt liv, fritid, rollespil, heste og god tid til venskaber og familiehygge.



Thomas Nielsen:

– Det giver mig en glæde at følge årtidernes skiften med livets konstante foranderlighed fra mørke dage til lyse nætter. Naturens evige genfødsel i farveflor og fuglesang efter den barske, vinterblege frost. Og det giver livsglæde at være en del af et lokalt fællesskab og at være en lille del af noget større.



Alice Madsen:

– Når man har levet et langt liv og oplevet både glæder og sorger, føles det godt at huske på glæderne! Jeg er 83 år, har aldrig været indlagt på sygehus. Jeg kan høre, se, dufte, smage, gå på mine ben og tale med mine medmennesker. Jeg bliver glad, når jeg bruger mine sanser, men når det bobler af glæde i hele kroppen, har man lyst til at dele glæden med andre! Derved får man rigtig meget glæde tilbage. Jeg glædes over: Familie, venner, gæster, fællesskab, humor, hjælpsomhed, omsorg, øjenkontakt, smil, barnelatter, leg, spil, gymnastik, solskin, skovture, fuglesang, blomsterduft, god mad, smukke sange og salmer, orgelspil, klokkeklang og mange andre ting. Det er nogle af grundene til at føle livsglæde og taknemlighed!

Det svære valg

Af Martin Karkov Kobbersmed

Livsglæde hedder et ord. Der er noget ved livet at glæde sig over. Det er godt at finde glæde. Og livsglæde er noget ganske andet end livslede.

Det ord klinger støvet men også næsten som livsglæde. Prøv at sige de to ord for dig selv. De lyder stort set ens, men betyder vidt forskellige ting. Livslede er at være ked af livet og opleve mere lidelse end glæde. Det er tungt og skal tages alvorligt. Når man selv oplever livet som værende uden lidelser og modgang, men møder andre som mærker livslede, kan det være svært at forstå, hvad der gør så ondt. Det kan ligefrem være fristende at skøjte forbi den andens oplevelser og ord, og i stedet selv hælde vand ud af ørene i form af gode råd om at "huske de lyser sider af tilværelsen. Tænk positivt, så bliver du glad!" Det er et dårligt råd til det menneske, der ikke kan finde nogen glæde. Meningen kan være god nok, men så enkelt er det bare aldrig, når livsleden har skubbet glæden ud af billedet. Det kræver sit. Det tager tid.

Samtidig må det også udfordres af livsglæden. For det er også en alvorlig sag, hvis vi glemmer at give den luft og plads. Så mister vi en væsentlig del af os selv. Det er svært og i allerhøjeste grad et spørgsmål om den rette balance. Den kan vi nogle gange finde ved andre historier og perspektiver. Det vi læser, hører eller ser uden for os selv. Når vi spejler os i andres oplevelser, skubber det til noget i os. Det kan være forsvindende lidt, voldsomt meget eller et sted derimellem.

I Bibelen findes et hav af historier og beretninger og glæde, lidelse, håb, angst og meget, meget mere. En af dem, der gør størst indtryk på mig, er historien om Paulus. Han gik fra at hade de første kristne til selv at blive en af dem. Han fortalte ivrigt vidt og bredt om Jesus og blev smidt i fængsel for det. Dér sad han engang i lænker – formentlig i Rom, afskåret fra livet som han kendte det, og skrev et brev til en kristen menighed langt derfra i byen Filippi.

I brevet optræder ordet glæde næsten tyve gange. Selvom han er fanget, vil han holde fast ved glæden over det, han arbejder for og tror på. Glæden ved Jesus Kristus.

Undervejs i livet oplever vi os hver især fanget, også uden at sidde i fængsel. Fanget af fortiden, fremtiden og nutiden. "Alting var nu skønnere i gamle dage. Åh, hvor jeg gruer for dagen i morgen eller bare den næste time. Hvorfor skal jeg have det som jeg har det lige nu?" Sådan er vi fængslet, også af det vi har gjort eller undladt. Jeg tror, beretninger som Paulus kan lære os noget om at være fanget men alligevel vælge glæden og taknemmeligheden.

Vi behøver kun at læse nogle få tilfældige nyheder for at få øje på det, der giver grund til mismod og forstærker livsleden. Der er klimakrise, økonomiske kriser, krig i Europa, og det er blevet dyrere at leve,



som vi allerhelst gerne vil. Kirken er heller ikke, hvad den var engang ligesom resten af verden. Lige her og nu nævner jeg kun eksempler på det, man kan blive træt af, men alle er hentet fra den virkelige verden. Der er nok, som kan fængsle. Og så er der valget, vi må træffe. Vi må vælge livsglæden til. I legen med børnene, i fællesskabet med andre, i naturens velsignelser og meget almindelige ting.

Livsglæde falder nogle naturligt. For andre er det vanskeligt. Livsglæden er båret af lige dele lyst og tilvalg. Den kan opstå spontant og overvælde os. Den er også noget, vi må vælge til og blive udfordret af. Vil vi lade os bevæge på de indre linjer, til trods for det som fængsler os? Livsglæde lyder positivt og ligetil, men er også en udfordring. Den trives bedst med dybe rødder.

Den er nedarvet i den kristne tro. Som Paulus kunne være fængslet og alligevel vælge glæden, opfordres vi til det gennem Bibelens budskab. Det er gamle ord, skrevet i en helt anden tid. Alligevel rammer de plet på livet, som vi kender det.

Uanset om vi oplever mest lede eller glæde ved livet, vil universets skaber have fællesskaber med os. Det er det svære valg, om vi vil lade os bevæge af det budskab. Selvom vi kan have vores gode grunde til at være fængslet, drejer den kristne tro sig om et levende håb om meget mere end det, vi kan se og sige os selv her og nu. Denne verden med al dens nød og strid er kun foreløbig. Den er broget og værd at elske. Ligesom du og jeg er det med alle vores fejl og mangler. Det er en alvorligt god grund til livsglæde.

Sommerglæder på kirkegården

Af Gerda Nebel-Hansen

Sommeren er en fantastisk tid med masser af skønne oplevelser for os, der arbejder på kirkegården.

I juni er alt lidt overvældende med fuld fart på planter og dyr. Mus, der æder blomsterne, større dyr, der graver efter mus og efterlader en bunke jord på gravstedet. En duerede falder ned i lidt blæsevejr pga. byggesjusk. Azalier og Rhododendron blomstrer i et væld af farver og skaber glæde og fascination.

Grundlovsdag minder os om, at nu skal forårsblomsterne skiftes ud med sommerblomster, og kirkegården skal stå velplejet inden feriesæsonen, hvor mandskabet halveres i 6 uger.

Ferietiden er også der, hvor alle sommerblomsterne står i fuldt flor. En del af "Grøn kirke" er også mange flere blomster og insekter. Vi planter på ledige gravsteder og sår i randområder, eller lader det stå, der naturligt kommer. Giver plads til naturen, som det hedder nu.

Det falder sammen med flere besøg på kirkegården i sommertiden, og det er så dejligt at se grupper eller enkelte personer slå sig ned ved søerne og nyde madpakken.

Det er også tiden, hvor vi ofte må vande på gravstederne, og derfor har god mulighed for at få en snak med besøgende.

Der er masser af liv på kirkegården, selv om man måske skulle tro det modsatte.



EGNE ARRANGEMENTER

Kravlekirke

Kravlekirke er et tilbud til børn i alderen 9. mdr. til 3 år. Vi indtager kirkens gulv med rytmer, bevægelser, sanselige oplevelser og fagter. I denne periode er der kravlekirke tirsdag d. 20. juni og d. 5. august kl. 9.30. Man kan tilmelde sig en enkelt gang eller samlet til Mia Broe på 40240009 eller mia@skanderupsogn.dk eller på skanderupsogn.dk.

Kirkecafé

Kirkecafé arrangerer hver måned en formiddag i Kirkehuset kl. 9.30-11.00. Den første halve time er der kaffe og brød til 20 kr. Derefter er der foredrag eller fortælling efterfulgt af en kort andagt.

- **Tirsdag d. 6. juni:** Sommerudflugt til Haderslev med tilmelding senest d. 31. maj til Kirsten Kragh: 29478528.
- **Tirsdag d. 1. august:** Nærmere program følger senere

Mandefrokost

Velkommen til alle mænd i Skanderup Sogn til en hyggelig formiddag i selskab med andre mænd fra lokalområdet. Vi starter med et foredrag eller lignende efterfulgt af frokost til 50 kr. Tilmelding til Gerda tlf.: 40968386 senest søndagen før.

- **Tirsdag d. 13. juni kl. 11.00:** Aksel Jessen kommer og fortæller

Frokost for enlige

Frokost for enlige mødes hver gang kl. 11.00 til et kort foredrag eller lignende. Alle enlige er velkomne, også de, der bor alene, fordi deres ægtefælle har fået demens og er på plejehjem. Efter dagens program spiser vi en dejlig frokost sammen, som koster 50 kr. Tilmelding til Gerda tlf.: 40968386 senest søndagen før.

- **Tirsdag d. 8. august kl. 11.00:** Nærmere program følger

EGNE ARRANGEMENTER

Sorggruppe

Tab er altid så slemt, som det opleves. Derfor vil vi give dig mulighed for at være i et fællesskab, hvor det at have mistet er i centrum, og noget man er fælles om. Kontakt Gerda og hør mere på 40968386 eller skg@os.dk.

Lørdagsdåb i Skanderup Kirke

Når et menneske døbes, er det altid et højtideligt øjeblik. I udgangspunktet foregår det ved søndagens gudstjeneste, for man døbes også ind i et fællesskab, der fejrer søndag som opstandelsens dag. De seneste år har det også været muligt at blive døbt to lørdage i løbet af året, i august og januar. Lørdag d. 26. august kl. 10.00 er der mulighed for at fejre dåb ved en forkortet gudstjeneste. Henvendelse skal ske til sognets præster eller kordegnen.

Safarigudstjeneste

Torsdag d. 8. juni kl. 17.00 er der safarigudstjeneste med de yngste. Sammen skal vi på safari og se på dyr. Det bliver helt sikkert spændende! Vi skal også synge og bevæge os sammen. Velkommen til en kort gudstjeneste for børn efterfulgt af velmagende og billig aftensmad: 25,- for voksne, 15,- for børn. Alle er velkomne, men målgruppen er børn i alderen 2-8 år og deres familier.

Kirkebil

Kirkebil kan bestilles til såvel gudstjenester som andre arrangementer. Det gælder f.eks. kirkekoncerter og foredrag i Kirkehuset. Kirkecafé er også omfattet af tilbuddet. Tilmelding senest dagen før på tlf. 7550 2700. Pris 5 kr. hver vej, som betales til taxaen.

Babysalmesang

Onsdag d. 16. august kl. 10.00 starter babysalmesang igen. Babysalmesang er et tilbud for dig og dit barn. En dejlig stund med nærvær, sanser, salmer og sanglege. Vi mødes i alt 8 onsdage i løbet af efteråret. Hver gang er der god tid til efterfølgende kaffe, leg på gulvet og snak. Læs mere og tilmeld dig på Skanderupsogn.dk.

Strikkeklub

Hver den tredje tirsdag i måneden mødes vi i Kirkehuset kl. 14.00 – 16.00 og strikker dåbsklude. Du er også velkommen til at tage dit eget strikkesæt med. Vi mødes tirsdag d. 20. juni og d. 15. august. Vel mødt til hyggelig snak, mens der strikkes.

Pusterummet

Pusterummet i Kirkehuset er et kreativt fællesskab for alle, som har lyst til at være med i et hyggeligt og kreativt pusterum i hverdagen, hvor vi kan lade op i hinandens selskab og få lov at sætte tid af til det kreative. Der er plads til strik, hækling, tegning, mosaikker, håndarbejde i genbrugsmaterialer, modelbyggeri og alt muligt andet. De næste gange er d. 5. juni og 4. september kl. 19.30. Man kan købe materialer, hvis man ikke selv har med.

Rytmske rundstykker

Søndag d. 18. juni og 27. august kl. 10.30 er der rytmisk gudstjeneste. Kom og syng med og mærk rytmen til en festlig gudstjeneste. Vi varmer op med rundstykker og kaffe for alle kl. 9.30 i Kirkehuset. Her er ingen tilmelding, og det er ganske gratis, så kom frimodigt og tag din nabo med.

Sommersang i kirkelunden

Tirsdag d. 13. juni kl. 19.00 er der sommersang i kirkelunden. Et fællessangsarrangement hvor vi sammen nyder sommerens salmer og sange i de lyse sommeraftener. Tager man sin aftenkaffe og et tæppe med, er man velkommen til at blive siddende i græsset og nyde de grønne omgivelser og fuglenes sang i skumringen. Sommersang er uden tilmelding, så bare kom og nyd sommeraftenen og fællessangen med os.

Festival for livsglæde

Glæd jer til Festival for livsglæde d. 3. – 4. juni i Kirkehuset! Her vil der være noget for alle sanser, plantebytning, sækkevæddeløb, kreative aktiviteter, fuglekassebyggeri, minipilgrimsrute og meget mere. Vi starter festivalen kl. 10.00 d. 3. juni med Blomsterfeens sommerkoncert for de mindste (0 - 4 år) og deres familier. Om aftenen er der fællessang ved hålet. Søndag slutter vi festivalen af med en festlig friluftsgudstjeneste. Vi har låneparaplyer, pavilloner og regnvejrskonchoer, så vi er helt forberedte på den danske sommer, som vi elsker den i alt slags vejr.

Vil du give en hånd med?

Vi har altid plads til flere, der ønsker at give en hånd med som frivillig i arbejdet ved Skanderup kirke. I øjeblikket kunne vi især bruge flere hænder til: Børne- og juniorkirke, betjening af PowerPoint under gudstjenesten, læsere til gudstjenesten og koordinering af besøgstjenesten. Har du tid og lyst til at hjælpe med noget af dette, eller har du andre ideer til en frivillig tjeneste, er du meget velkommen til at kontakte Mia på 40240009 eller mia@skanderupsogn.dk

OPSLAGSTAVLE FOR HELE SOGNET

FDF

Møde hver onsdag for Puslinge, Tumlinge, Pilte, Væbnere og Seniorvæbnere kl. 17.30 - 19.00
Kontakt Bjarne Aasøe: 30 23 64 05 eller lunderskov@fdf.dk

Lunderskov Efterskole

D. 8. maj. inviterer Lunderskov Efterskole til Syng, Snak og Spis. Vi inviterer lokalbefolkningen til fællessang og fællesspisning. Det er fra 17.30 og frem til 19.30. Vi spiser og synger sammen. Arrangementet er for alle aldre, og det er gratis. Man kan læse mere og tilmelde sig på lunderskovefterskole.dk.



Menighedshuset

Indre Mission i Lunderskov

Vi byder alle velkommen til møder og arrangementer i et fællesskab med værdier og livsholdninger, som vi ønsker at dele med andre. Vi er et fællesskab under folkekirken, der rummer alle aldersgrupper.

Vi mødes typisk onsdag aften kl. 19.00 og nogle gange fredag til fællesspisning m.m. i Menighedshuset, Kobbelvænget 5.

Alle er velkomne, og der er kun tilmelding, når der er spisning. Programmet kan ses på vores hjemmeside: lunderskovim.dk

Kontakt: Gerda Nebel-Hansen tlf: 4096 8386 eller mail: nebelhansen@gmail.com

Børneklubben:

torsdage kl. 16.00-17.00
(kontakt Maria Oslo: 51 67 79 26)

Juniorklubben:

mandage kl. 19.00-20.15
(kontakt Maria Christensen: 23 62 97 00)

Teenklubben:

mandage kl. 19.00-21.00
(kontakt Mikael Præstholt: 51 61 37 25)

IMU (Indre Missions Ungdom):

onsdage kl. 19.00-21.00
(kontakt Jakob Gottenborg Hansen: 23 98 89 24)

Har du arrangementer til opslagstavlen, så skriv til mia@skanderupsogn.dk.

Næste kirkeblad, der dækker efterårsmånederne, har deadline d. 27. juli. Det er gratis at få en notits i. Dog skal arrangementerne helst være nonkommercielle og fællesskabsstyrkende.

Gudstjenester

juni

Søndag 4. juni	10.30	Trinitatis søndag	MAKK <i>Friluftsgudstjeneste</i>
Søndag 8. juni	17.00	Safarigudstjeneste	MAKK <i>Evt. udendørs?</i>
Søndag 11. juni	9.00	1. s.e. trin.	MILEN
Søndag 18. juni	10.30	2. s.e. trin.	MMH <i>Rytmask + rundstykker</i>
Søndag 25. juni	9.00	3. s.e. trin.	MMH

Juli

Søndag 2. juli	10.30	4. s.e. trin.	MMH
Søndag 9. juli	10.30	5. s.e. trin.	MMH
Søndag 16. juli	10.30	6. s.e. trin.	MMH
Søndag 23. juli	10.30	7. s.e. trin.	MMH
Søndag 30. juli	10.30	8. s.e. trin.	HOHA

August

Søndag 6. august	10.30	9. s.e. trin.	HOHA
Søndag 13. august	9.00	10. s.e. trin.	HETO
Søndag 20. august	10.30	11. s.e. trin.	JEHK
Lørdag 26. august	10.00	Lørdagsdåb	MAKK
Søndag 27. august	10.30	12. s.e. trin.	MAKK <i>Rytmask + rundstykker</i>

MAKK – Martin Karkov Kobbersmed, HETO – Helle Torp, MILEN – Michael Lerche Nygaard, MMH – Marie Munk Hyldgaard, HOHA – Holger Haldrup, JEHK – Jens Henrik Kristiansen.

* Børne- og juniorkirke: I sommerperioden er der ikke børne- og juniorkirke. Men man kan hygge sig med vores alderstilpassede legekufferter under gudstjenesten.

Andet til kalenderen

Juni

3.-4. juni:	Festival for livsglæde
5. juni kl. 19.30:	Pusterummet
6. juni kl. 9.30:	Kirkecafé
8. juni kl. 17.00:	Safarigudstjeneste
13. juni kl. 11.00:	Mandefrokost
13. juni kl. 19.00:	Sommersang i Kirkelunden
20. juni kl. 10.00:	Kravlekirke
20. juni kl. 14.00:	Strikkeklub

August

1. august kl. 9.30:	Tirsdagscafé
8. august kl. 11.00:	Frokost for enlige
15. august kl. 9.30:	Kravlekirke
15. august kl. 14.00:	Strikkeklub
16. august kl. 10.00:	Babysalmesang
26. august kl. 10.00:	Lørdagsdåb

September

4. september kl. 19.30:	Pusterummet
-------------------------	-------------