

MARTS-MAJ 2023

Nyt for hele sognet



TEMA: **GRØN KIRKE**

Hersk behersket / side 2

Min vej til menighedsrådet / side 3

Grønne glæder / side 4

Graverens forårstegn / side 5

Hersk behersket!

Af sognepræst Martin Karkov Kobbersmed

Det er allerhøjest en gammel nyhed, at vi over en bred kam må forholde os til den verden, der omgiver os med en vis portion eftertænk-somhed. Politikerne kan knap nok udtale sig om et givet emne uden at forholde sig til klimaet. Meteorologer og videnskabsfolk i mange afskygninger er rørende enige om, at noget går den forkerte vej og har gjort det længe. Skaberværket, vi kan læse om på Bibelens første sider, og som vi dagligt nyder godt af, har i den grad taget skade af menneskers (over)forbrug og forfejlede forvaltning. Hvorfor?

Måske hænger det sammen med, at vi gennem skiftende tider har op-fattet nogle ord fra skabelsesberetningen forkert. Gud hyder de første mennesker at herske over alle andre væsner og underlægge sig jorden. Det kan meget nemt høres som et påskud for at gøre, som det passer os. Hvis vi hersker, er det os, der suverænt bestemmer! Budskabet er dog frem for alt, at vi er kronen på værket – det mest værdifulde Gud har skabt. Vi må ligne ham og selv være kreative ”medskabere” og indgå i relationer til andre og ham. Til forskel fra andre levende væsner er vi optaget af mening i tilværelsen. Vi er etiske væsner. På den baggrund må vi herske behersket og undlade at udnytte vores plads øverst i fødekæden til at udpine verden til vores fordel.

Derfor er det også kun naturligt, at vi her ved kirken bliver en del af den grønne bølge, der de seneste år er skyllet ind over folkekirken. Vi var allerede godt i gang, inden ”Grøn kirke” blev et begreb, men de sidste par år har det fået et ekstra skub. Vi gør noget nyt og anderledes og vil gerne dele det med andre. Det er bladet her også udtryk for. Vi vil meget gerne nå ud til dig, der sidder og læser med, så det kan blive kendt stof, hvad der foregår i hele sognets kirke. Fire gange om året vil vi sende bladet her til samtlige husstande, så det er nemmere at holde sig orienteret om gudstjenester og øvrige aktiviteter. Altid på bæredygtigt, svanemærket papir. God læselyst!

Med dette i baghovedet byder vi dig, kære læser, velkommen til intet mindre end en verdenshistorisk begivenhed! Måske en mindre én af slag-sen, men ikke desto mindre er det historisk, at Skanderup Kirke udgiver et kirkeblad. Vi har gennem længere tid nydt godt af samarbejdet med Lunderskov Folkeblad – senest formidlet af Christiansfeld Avis, som har hjulpet os med at annoncere, hvad der foregår ved kirken. Tak til jer for samarbejdet! Vi vil fortsat annoncere i Lunderskovbladet men i mindre omfang. Det har været et ønske gennem længere tid, at vi dels gerne vil udgive noget, som er vores eget, og dels at det bliver husstandsomdelt - altid på svanemærket, bæredygtigt papir. Det er nu lykkedes, og det håber vi bliver både til glæde og gavn.

Bladet udkommer kvartalsvis og følger årstiderne. Næste blad udkom-mer altså i juni, næste igen til september, og endelig udkommer der et blad til december. Bladet vil indeholde en god blanding af nyheder, per-sonlige beretninger, annoncering af gudstjenester og øvrige aktiviteter samt de mest gængse kontaktoplysninger og praktiske informationer.

Derudover håber vi, at bladet kan bringe nyt fra og til hele sognet via opslagstavlen bagerst i blandet. Her vil andre aktører og fællesskaber kunne annoncere relevante nyheder og tiltag.

Vi håber, at bladet bliver til glæde og gavn. Ris, ros og kommentarer er velkomne og kan sendes til redaktør Mia Broe Jacobsen: mia@skande-rupsogn.dk. Eller ring på 40240009.



**Vejviser for
Skanderup sogn**

Sognepræst

Martin Karkov Kobbersmed
Kirkebyen 5
75585002/29110002
Mail: makk@km.dk
Træffes efter aftale
Mandag er fridag

Kirkekontoret

Anni Pind Nielsen
Kirkebyen 3
30466002
Mail: skanderup.sognkolding@km.dk
Træffetid tirsdag kl. 12.30-16.00 og
torsdag kl. 9.00-11.30

Kirkegårdskontoret og Menighedsplejen

Gerda Nebel-Hansen
Kirkebyen 3
61227558/40968386
Mail: skg@os.dk

Kirkehuset

Kontakt: 40968386

Kirketjener og graver

Finn Nebel- Hansen

Kirke- og kulturmedarbejder

Mia Christina Broe Jacobsen
40240009
Mail: mia@skanderupsogn.dk

Organist

Tove Bay Østermark
61861042
Mail: tbo@skanderupsogn.dk

Kirkeværg

Birgitte Friis Kragh
Hjarupvej 20
30600997
Mail: bk@skanderupsogn.dk

Menighedsrådsformand

Flemming Høyer Hansen
Østergade 4b
51613718
Mail: fhh@skanderupsogn.dk

Kirkens hjemmeside

www.skanderupsogn.dk
Find os også på Facebook og Instagram
som Skanderup kirke



Velkommen til Anni Pind Nielsen

Anni blev d. 1. december 2022 ansat som vores nye kordegn her ved Skanderup kirke. Hun kommer fra Børkøpegnen og bor lige uden for Børkop med sin mand og to børn.

Anni har de sidste 6 år arbejdet som kordegn i Seest, og nu har hun fået 10 timer om ugen ligeledes som kordegn her i Skanderup sogn. Hun er oprindeligt uddannet arkæolog og har arbejdet lidt som arkæolog men også haft mange andre forskellige jobs. På et tidspunkt fik hun et regnskabskursus, hvor hun fik øjnene op for, at kordegnjobbet var en interessant mulighed med hendes baggrund.

Når Anni holder fri, er hun rigtig glad for at spille brætspil, helst lidt udfordrende strategispil. Hun kan også godt lide at løbetræne i naturen, og hun elsker at fordybe sig i emner som fx arkæologi.

Naturen er lige uden for døren i Annis hverdag, hvor hun bor med udsigt ned til Vejle fjord. Nu har hun også fået udsigt fra sit nye kontor ud over vores skønne kirkegård i Skanderup Kirkeby, hvor man kan følge årets gang. Lige nu kan man høre flagspætten og de begyndende forårsfuglefløjt.



Min vej til Menighedsrådet

Af Leon Sørensen

Det er mandag aften for ca. 2 år siden. Min telefon ringer. Det er en, som fortæller, at Menighedsrådet ved Skanderup kirke er i gang med at gennemgå mulige kandidater til det kommende valg til Menighedsrådet. Der skal være opstillingsmøde i morgen tirsdag.

Vedkommende fortæller, at mit navn var blevet nævnt og han spørger, om det ikke kunne have min interesse at blive valgt ind i det kommende Menighedsråd? Der blev et øjeblik stilhed, hvorefter jeg udtalte, at det var ikke noget, jeg nogensinde havde tænkt på. Jeg havde da godt læst om opstillingsmødet i avisen, men ellers var det ikke noget, jeg havde tænkt videre over. Jeg mere eller mindre undskyldte mig med, at jeg havde meldt mig til et andet møde den aften, et foredrag om en lokal tyskertøs under krigen, hvilket måske lød mere interessant. Han foreslår, at vi laver en fuldmagt, hvilket jeg accepterer.

Om aftenen går jeg på Internettet for at se hvad et Menighedsråd i grunden beskæftiger sig med. Til min store overraskelse, så det ærlig talt særdeles interessant ud. Og ved 22-tiden samme aften, ringede jeg til vedkommende og sagde, at jeg ville møde op til opstillingsmødet dagen efter.

Som sagt så gjort. Der var de otte

personer opstillet, der skulle vælges, så det var mere eller mindre en formsag, selv om der var nogle regler og formaliteter, der skulle overholdes. Tænk sig, nu var man pludselig blevet valgt ind i et Menighedsråd og i løbet af kun 2 dage, måske ny rekord. Da formanden på et tidspunkt lykønsker med valget, kan jeg ikke lade være med at spørge, om man nu forventer, at man kommer i kirke hver søndag? Overhovedet ikke, svarer han, det vil være helt op til én selv at bestemme. Det var jo rart at høre.

Nu er halvdelen af den 4-årige valgperiode gået. Og det har været enormt spændende, inspirerende og lærerigt. Jeg har mødt en masse spændende, interessante, hjælpsomme og imødekommende mennesker og føler mig respekteret og "velkommen i flokken".

Jeg vender lige tilbage til det der med at gå i kirke om søndagen. Jeg har måttet konstatere, at der er et fantastisk fællesskab i alt hvad der har med kirken at gøre. Jeg har tidligere, i én eller anden grad, været af den overbevisning, at sådan nogle, som gik i kirke hver søndag, måske ikke havde andet at tage sig til, men i bund og grund handler det jo om tro. Jeg betragter ikke mig selv som decideret troende. Jeg husker tydeligt i 1. klasse (1961), da vi havde bibelhistorie og hørte om Gud og Jesus, Det var nogle meget spændende fortæl-

linger, hvor vi virkelig lyttede efter. Det blev ikke mindre spændende, da vi var nede i den lokale biograf, (det havde man jo dengang), hvor vi så den fantastiske film "De ti bud". Den varede ca. 4 timer, men jeg var lysvågen i alle 4 timer. Her så man jo alt det vi havde hørt om i skolen, så der måtte jo være noget om snakken.

Senere har jeg ikke tænkt så meget over det at gå i kirke og tro i det hele taget. Jeg har altid været i kirke juleaften, hyggeligt, og når jeg ellers har været inviteret i en eller anden forbindelse. Det er først her i de senere år, at jeg er begyndt at tænke lidt mere i de baner. Der er et gammelt ordsprog, der siger, at troen kan vælte bjerge. I én eller anden grad, er der vel noget om snakken. Jeg har da været i vanskelige situationer, hvor mine hænder har været foldede og det jeg har ønsket eller bedt om, mere eller mindre er gået i opfyldelse.

Efterhånden er det blevet en fornøjelse at komme i kirken og synge en salme og opleve det fantastiske fællesskab, som man møder der. Ud over det at gå i kirke om søndagen, er der en masse andre arrangementer, som foregår i Kirkehuset ved siden af kirken. Det er jo en dejlig oplevelse at komme her og blive forplejet af det faste personale i huset.

Jeg håber, at ovenstående måske kan få andre til at se, at det ikke gør ondt at komme i kirken.

Grønne glæder

Af Mia Christina Broe Jakobsen

Forårsblomsterne begynder så småt at kigge op af mulden, og fuglene slår sine flirtende forårstriller. Vi tror det måske knap nok, men det er blevet forår igen. I over 500 år har vi sunget salmen Frydeligt med jubelkor, og første vers lyder sådan her:

Frydeligt med jubelkor
Hilses vårens komme
Svalen melder trindt på jord
Frostens tid er omme
Land og hav og lundens træer
Herligt prydes fjern og nær
Nye skabningsunder
Kraft på ny vort legem får
Lægt er nu vort hjertesår
I de glade stunder

Forårets spiren alle steder viser os, at den mørke kolde tid er bag os, og vi må glæde os. Måske bliver det i svære tider kun i glimt. Men på en smuk martsaften kan vi for et øjeblik tage solsortenes små koncerter fra tagrygge og høje træer helt ind i hjertet og varme os ved det. Det er ligesom balsam for sjælen.

Vi mennesker har en særlig opgave som forvaltere af naturen, og i kirken vil vi gerne blive bedre til at tage den opgave på os. Derfor har vi ved Skanderup kirke valgt at blive ”grøn kirkegård”. Selvom kirkegården er grøn hver sommer, betyder det lidt mere at blive grøn kirkegård. Måske har du lagt mærke til, at der er områder af kirkelunden, vi lader stå uden at slå græsset til de vilde blomster? Det er en af de nye initiativer. Med de vilde blomster kommer en hel del flere sommerfugle, bier og andre insekter, og de giver bedre levevilkår for alle slags fugle og padder. Et andet nyt levested de små pollenspredere har fået, er opstået ved, at graverne bærer al gran, de tager af gravene om foråret, når frostens tid er omme, over i læhegnet i stedet for at få det hentet til forbrænding. Grannet fra gravene bliver på den måde et kæmpemæssigt insekthotel, der også har plads til et pindsvin eller to.

Små tiltag er det hver for sig, men vi har allerede sidste år med egne øjne set, hvordan der bliver liv og glade dage hos sommerfugle, vilde blomster og fugle. Kommer du forbi dette forår, så kan du måske bruge ti ekstra minutter på en af bænkerne og se, om du kan få øje på isfuglen ved søens bred, eller høre om nattergalen er i nærheden.

At være grøn kirkegård giver naturglæde, og for os hænger naturen sammen med livsglæde. Derfor vil vi fejre alt det grønne med en lille festival for livsglæde i den første weekend i juni. Du kan allerede skrive det i kalenderen nu. Her vil vi fejre naturen og forsommeren ved at mødes i kirkelunden og glædes sammen. Der vil være noget for alle sanser, mulighed for at bytte overskudsplanter med hinanden, kreative aktiviteter,



fuglekassebyggeri og om aftenen fællessang om bålet. Søndag slutter vi festivalen af med en skøn friluftsgudstjeneste.

Noget andet vi vil sætte fokus på ved vores festival er, at det ikke kun er naturen, der har brug for bæredygtighed. Vi mennesker har også brug for at tænke bæredygtigt omkring vores tid og kræfter. Derfor kan man bl.a. gå en langsom minipilgrimsvandring, som kan skabe modvægt til et samfund og et liv, som bevæger sig i stigende fart og hele tiden bliver mere komplekst. Vi mennesker må tage et modtræk for at få os selv med og lytte til både vores sjæl og krop.

Graverens forårstegn

af Finn Nebel-Hansen:

Foråret er på vej. Og det første forårstegn er lyset, som er livgivende både for mig og resten af mine omgivelser. Jeg trænger til, at lyset vender tilbage og hver dag tager til i styrke.

Et af de første forårstegn er rødkælken, som faktisk har været min trofaste hjælper hele vinteren. Lige så snart jeg er ude at rumstere lidt, grave eller rive blade sammen, står den lige ved siden af mig på udkig efter orm og insekter. I marts måned finder man især forårsløg og stauder, der er ved at komme i gang, og lige så snart man flytter bladene, så de får lys, begynder de rigtigt at spire. Et forårstegn i marts er også, at vores søde medarbejdere, Hanne og Lis, kommer tilbage. Vi begynder sammen at plante et hav af stedmoderblomster på gravstederne.

Tårnfalken står tit ude over engen og muser. Det hedder det, når den står stille i luften og kigger efter mus i det høje græs. I april håber jeg, at den flytter i den store redekasse, vi har i et af de store bøgetræer. Den har to gange før haft unger i kassen. I april planter vi mange forskellige forårsblomster rundt omkring. Græsset begynder at gro, så vi skal til at holde orden på det.

Jeg glæder mig også til maj. Kom maj, du søde milde. Så kommer varmen, og alting pibler op af jorden både skidt og kanel. Så der skal lues overalt. Faktisk bliver vores sæson med renholdelse af gravsteder længere og længere på grund af de milde vintre, for det gror også om vinteren i 7-8 graders varme.

Der er nok at gøre og meget at se frem til.



EGNE ARRANGEMENTER

Ritmiske rundstykker

Der er altid rundstykker inden ritmiske gudstjenester.

Sognemøde

Søndag d. 19. marts er der sognemøde kl. 12.00 i Kirkehuset efter gudstjenesten. Kom og vær med til at tale om, hvordan vi sammen kan skabe et godt fællesskab for og i sognet.

Påskemåltid

Skærtorsdag d. 6. april kl. 16.00 er der en stemningsfuld gudstjeneste. Bagefter mødes vi i Kirkehuset til et fælles påskemåltid. Her nyder vi måltidsfællesskabet og hører om betydningen af det gamle hebræiske ord Shalom. Tilmelding til Gerda senest søndagen før på 40968386 eller skg@os.dk.

Kravlekirke

Kravlekirke er et tilbud til børn i alderen fra 9. mdr. til og med 2 år. Vi indtager kirkehusets gulv med rytmer, bevægelser, sanselige oplevelser og fagter. Efterfølgen-

de er der hygge, snak, legesager, kaffe, te og lidt mundgodt. I denne periode er der kravlekirke **tirsdag d. 21. marts, 18. april og 16. maj kl. 9.30**. Man kan tilmelde sig en enkelt gang eller samlet til Mia Broe på 40240009 eller mia@skanderupsogn.dk.

Mandefrokost

Velkommen til alle mænd i Skanderup Sogn til en hyggelig formiddag i selskab med andre mænd fra lokalområdet. Vi starter med et foredrag eller lignende efterfulgt af frokost til 40 kr.

- **Tirsdag d. 11. april kl. 11.00:** Per Holm, direktør for Blue Kolding, vil fortælle om kloarkens historie og dens betydning for vores civilisation. Tilmelding til Gerda senest søndagen før på 40968386 eller skg@os.dk.

Frokost for enlige

Frokost for enlige mødes hver gang kl. 11.00 til et kort foredrag eller lignende. Derefter spiser vi en frokost

EGNE ARRANGEMENTER

sammen, som koster 40 kr. Tilmelding til Gerda tlf.: 40968386 senest søndagen før.

- **Tirsdag d. 14. marts:** Det gode seniorliv? ved Dorthe Kobbensmed
- **Tirsdag d. 9. maj:** Kirkemusiker Berit Hougaard Pedersen beriger os med fortælling, sang og musik.

Beat & brøl møder Jesus

Familiekoncert d. 30. marts kl. 17.15. Sammen med Anders & Morten tager Beat&BrøL deres seje tidsmaskine tilbage til da Jesus blev født og følger ham lige til han dør og genopstår igen. Koncerten er en kombi af historiefortælling og musik, som tager udgangspunkt i de vigtigste grundfortællinger udvalgt i samarbejde med 30 danske præster. Anders og Morten spiller selv alle instrumenter på scenen, så både arme (klaver, bas, guitar, banjo, harmonika og mandolin) og ben (diverse rytmiske fodpedaler) kommer i brug. Så glæd dig til en underholdende musikalsk tidsrejse med Beat&BrøL møder Jesus.

Konfirmationer

I år fejrer vi **konfirmation d. 6. og 7. maj** med rundt regnet 60 teenagere. Det bliver festligt! Konfirmandernes navne kan ses på kirkens hjemmeside. Har man en hilsen til en konfirmand, skal den være forsynet med tydeligt navn og kan afleveres i våbenhuset på dagen.

Kirkecafé

Kirkecafé arrangerer hver måned en formiddag i Kirkehuset kl. 9.30-11.00. Den første halve time er der kaffe og brød, som koster 15 kr. Derefter er der foredrag eller fortælling efterfulgt af en kort andagt.

- **Tirsdag d. 7. marts:** "En kulturrejse langs den jyske vestkyst" v. Mette og Poul Nørup, Esbjerg.
- **Tirsdag d. 4. april:** "Tanker og fortællinger fra Caminoen" v. Henning Bech-Larsen, Christiansfeld.
- **Tirsdag d. 2. maj:** "Alle vil jo bare elskes", v. Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding.

Strikkeklub

Hver den tredje tirsdag i måneden mødes vi i Kirkehuset kl. 14.00 – 16.00 og strikker dåbsklude. Du er også velkommen til at tage dit eget strikkesæt med. **Vi mødes tirsdag d. 21. marts, 18. april og 16. maj.** Vel mødt til hyggelig snak, mens der strikkes.

Pusterummet

Pusterummet i Kirkehuset er et kreativt fællesskab for alle, som har lyst til at være med i et hyggeligt og kreativt pusterum i hverdagen, hvor vi kan lade op i hinandens selskab og få lov at sætte tid af til det, vi kan lide at have i hænderne. Der er plads til strik, hækling, tegning, mosaikker, håndarbejde i genbrugsmaterialer,

modelbyggeri og alt muligt andet. Vi mødes og hygger os sammen med snak, kaffe og vores kreative projekter. Man behøver ikke at føle sig vildt kreativ for at være med. Man kan både få inspiration til noget nyt kreativt eller tage sit eget kreative projekt med. I denne periode mødes vi **kl. 19.30-21.00 d. 6. marts, 17. april og 1. maj.**

Safarigudstjeneste

Torsdag d. 8. juni kl. 17.00 er der safarigudstjeneste med de yngste. Sammen skal vi på safari og se på dyr. Det bliver helt sikkert spændende! Vi skal også synge og bevæge os sammen. Velkommen til en kort gudstjeneste for børn efterfulgt af velsmagende og billig aftensmad: 20,- for voksne, 10,- for børn. Alle er velkomne, men målgruppen er børn i alderen 2-8 år og deres familier.

Between gudstjeneste

Torsdag d. 16. marts kl. 17.15 er der gudstjeneste for betweenagers (8-13 år). Her vil vi med kreativitet, sjov og musik have en kort anderledes gudstjeneste efterfulgt af billig aftensmad i Kirkehuset til 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

Sorggruppe

Tab er altid så slemt, som det opleves. Derfor vil vi give dig mulighed for at være i et fællesskab, hvor det at have mistet er i centrum, og noget man er fælles om. Kontakt Gerda og hør mere på 40968386 eller skg@os.dk

Konfirmationshjælp

Har din familie brug for et økonomisk tilskud til at holde konfirmation, kan du kontakte sognepræst Martin Karkov Kobbensmed tlf. 29110002, som vil hjælpe dig videre med ansøgningen.

Kirkebil

Kirkebil kan bestilles til både gudstjenester og alle øvrige arrangementer ved kirken. Tilmelding senest dagen før på tlf. 7550 2700. Pris 5 kr. hver vej, som betales til taxaen.

Festival for livsglæde

Glæd jer til **Festival for livsglæde d. 3. – 4. juni** i Kirkelunden! Her vil der være noget for alle sanser, overskudsplantebytning, kreative aktiviteter, fuglekassebyggeri, minipilgrimsrute og meget mere. Om aftenen fællessang ved bålet. Søndag er der friluftsgudstjeneste. Der bliver annonceret yderligere i Lunderskov Folkeblad, når vi nærmer os.

Vil du give en hånd med?

Vi har altid plads til flere, der ønsker at give en hånd med som frivillig i arbejdet ved Skanderup kirke. I øjeblikket kunne vi især bruge flere hænder til: Børne- og juniorkirke, betjening af PowerPoint under gudstjenesten og læsere til gudstjenesten. Har du tid og lyst til at hjælpe med noget af dette, eller har du andre ideer til en frivillig tjeneste, er du meget velkommen til at kontakte Mia på 40240009 eller mia@skanderupsogn.dk.

OPSLAGSTAVLE FOR HELE SOGNET

FDF

Møde hver onsdag for Puslinge, Tumlinge, Pilte, Væbnere og Seniorvæbnere kl. 17.30 - 19.00
Kontakt Bjarne Aasøe: 30 23 64 05 eller lunderskov@fdf.dk

Westend Gallery: Kunst møder design

Farver & malestile, - kan kombineres unikt med forskellige interiørartikler for at skabe den særlige <home> følelse, når du træder ind i dit hjem.

Vi udforsker dette og andre ideer i vores kommende udstilling <Kunst møder design>, hvor vi kombinerer malerier af forskellige kendte kunstnere og stilarter med kunsthåndfærdige designs i puder, tæpper, spejle, lamper. Designet af interiørvirksomheden HausÜger.



Sted: WestStationGallery (Lunderskovs stationsbygning)
Gratis adgang.

Tid: lørdag 1/4 fra 11-16 og søndag 11-16

Menighedshuset

Indre Mission i Lunderskov

Vi byder alle velkommen til møder og arrangementer i et fællesskab med værdier og livsholdninger, som vi ønsker at dele med andre. Vi er et fællesskab under folkekirken, der rummer alle aldersgrupper.

Vi mødes typisk onsdag aften kl. 19.00 og nogle gange fredag til fællesspisning m.m. i Menighedshuset, Kobbelvænget 5.

Alle er velkomne, og der er kun tilmelding, når der er spisning. Programmet kan ses på vores hjemmeside: lunderskovim.dk

Kontakt: Gerda Nebel-Hansen tlf: 4096 8386 eller mail: nebelhansen@gmail.com

Børneklubben:

torsdage kl. 16.00-17.00
(kontakt Maria Oslo: 51 67 79 26)

Juniorklubben:

mandage kl. 19.00-20.15
(kontakt Maria Christensen: 23 62 97 00)

Teenklubben:

mandage kl. 19.00-21.00
(kontakt Mikael Præstholt: 51 61 37 25)

IMU:

onsdage kl. 19.00-21.00
(kontakt Jakob Gottenborg Hansen: 23 98 89 24)

Lunderskov Bibliotek

Womens Week Kolding, 06.03.23 - 12.03.23

Womens Week Kolding fejrer Kvindernes internationale kampdag i hele uge 10.

Womens Week er en uge, der med afsæt i Kvindernes internationale kampdag har en ambition om gennem en åben dialog at udfolde og udforske kvindeliv før og nu. Se koldingbib.dk/arrangementer/

Træffetid: Mød borgmester og udvalgsformænd 20.04.23. Hvert kvartal kan du møde formændene for de politiske udvalg på et af kommunens biblioteker. Træffetiden skal bidrage til at skabe en endnu bedre dialog med borgere, foreninger, institutioner, virksomheder med videre.

Alle er velkomne, hvad enten du har et spørgsmål,



kommer med forslag til at forbedre den kommunale service, gerne vil præsentere en spændende ide eller bare gerne vil møde de folkevalgte. Der serveres kaffe og kage til de fremmødte. Den politiske træffetid er åben for alle og kræver ikke tilmelding.

Gudstjenester

Marts

Søndag 5. marts 9.00	2. s. i fasten	HETO
Søndag 12. marts 10.30	3. s. i fasten	MAKK
Torsdag 16. marts 17.15	For de 8-13 årige	MAKK
Søndag 19. marts 10.30	Midfaste, kirkefrokost og sognemøde	MAKK*
Søndag 26. marts 9.00	Mariæ bebudelses dag	HETO

April

Søndag 2. april 10.30	Palmesøndag	MAKK
Torsdag 6. april 16.00	Skærtorsdag	MAKK
Fredag 7. april 10.30	Langfredag	MAKK
Søndag 9. april 10.30	Påskedag	MAKK*
Mandag 10. april 9.00	2. påskedag	HETO
Søndag 16. april 10.30	1. s.e. påske	MAKK
Søndag 23. april 10.30	2. s.e. påske, Rytmisk gudstjeneste	MAKK
Søndag 30. april 9.00	3. s.e. påske	HETO

Maj

Fredag 5. maj 10.30	Bededag	MAKK
Lørdag 6. maj 10.30	Konfirmation	MAKK
Søndag 7. maj 9.00 og 11.00	Konfirmation	MAKK
Søndag 14. maj 9.00	5. s.e. påske	HETO
Torsdag 18. maj 10.30	Kristi himmelfart	MAKK
Søndag 21. maj 10.30	6. s.e. påske	MAKK*
Søndag 28. maj 10.30	Pinsedag	MAKK
Mandag 29. maj 10.30	2. pinsedag	MAKK

MAKK – Martin Karkov Kobbersmed

HETO – Helle Torp

* Børne- og juniorkirke

Der er børne- og juniorkirke en gang om måneden. Når det ikke er der, kan man hygge sig med vores alderstilpassede legekufferter under gudstjenesten.

Andet til kalenderen

Marts

1. marts kl. 10.00:	Babysalmesang
6. marts kl. 19.30:	Pusterummet
7. marts kl. 9.30:	Kirkecafé
7. marts kl. 19.30:	Stille fred og aftensang
8. marts kl. 10.00:	Babysalmesang
14. marts kl. 11.00:	Frokost for enlige
15. marts kl. 10.00:	Babysalmesang
16. marts kl. 17.15:	Gudstjeneste for betweenagers
19. marts kl. 12.00:	Sognemøde
21. marts kl. 10.00:	Kravlekirke
21. marts kl. 14.00:	Strikkeklub
22. marts kl. 10.00:	Babysalmesang
29. marts kl. 10.00:	Babysalmesang
30. marts kl. 17.15:	Beat og brøl koncert

April

4. april kl. 9.30:	Kirkecafé
6. april kl. 16.00:	Påskemåltid
11. april kl. 11.00:	Mandefrokost
17. april kl. 19.30:	Pusterummet
18. april kl. 10.00:	Kravlekirke
18. april kl. 14.00:	Strikkeklub

Maj

1. maj kl. 19.30:	Pusterummet
2. maj kl. 9.30:	Kirkecafé
9. maj kl. 11.00:	Frokost for enlige
16. maj kl. 10.00:	Kravlekirke
16. maj kl. 14.00:	Strikkeklub

Juni

3. juni kl. 9.00:	Festival for livsglæde
4. juni kl. 10.30:	Friluftsgudstjeneste